

VOOR IEDEREEN DIE BETROKKEN IS
BIJ IEMAND MET EEN PSYCHISCHE
KWETSBAARHEID

Ontmoeten luisteren, praten, delen

Verlaving

Psysalon is voor iedereen maar deze keer in het bijzonder voor hen die te maken hebben met het thema Verlaving. Bij Psysalon mag iedereen aansluiten en meepraten, want iedereen heeft recht van spreken. Vragen als 'Hoe ga je om met verlavingen?' en 'Wat is helpend om het uit de taboesfeer te halen?' komen zeker ter sprake.

Datum: Woensdag 19 februari 2020

Tijd: 19.30 tot 21.30 uur

De zaal is open om 19.00 uur.

Adres: Restaurant De Burgemeester
Markt 21, Oirschot (Harmoniezaal)

De toegang is gratis

Aanmelden gewenst maar niet verplicht

Contactpersonen: Daan van der Vleuten
(d.vandervleuten@wijzer-oirschot.nl)
Anke Biermans (anke.biermans@ggze.nl)

